

Met Hart en Ziel Geloven



Winterwerk programma
2013-2014
Hardenberg – Heemse

www.pknhardenbergheemse.nl

Voorwoord

Voor het komende seizoen hebt u het informatiegidsje in handen met het aanbod van het vorming en toerusting programma in de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Opnieuw is er 'voor elk wat wils' en we nodigen u en jou uit om deel te nemen aan meerdere items.

Het thema is dit jaar "Met hart en ziel geloven". U ziet in het programma dat we ook met hart en ziel kunnen zingen, leren, spreken, film kijken, op excursie gaan en, misschien wel het belangrijkste, dat we elkaar als mensen met hart en ziel kunnen ontmoeten en inspireren tot een geloven dat er toe doet.

Het aanmeldingsformulier zit achter in de gids om in te vullen en in te leveren.

Ook kunt u zich opgeven per mail

voto@pknhardenbergheemse.nl

Tevens zit er een "ik heb mij opgegeven bladzijde" in het boekje, dat u als geheugensteuntje voor uw eigen planning kunt gebruiken.

U bent van harte welkom en vrij om anderen mee te nemen.

Onze wens is dat we een gemeente zijn die met hart en ziel een bron van inspiratie is voor elk ander.

Namens de Vo-To- commissie

Tinus Meilink voorzitter

Betsie Hans secretaris

An Holverda penningmeester

Adri Mensink

Gunther Brandorff

Wesselien te Bokkel

Piet Langbroek

Creatief Meditatief leerhuis

Datum: donderdag 26 september
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Ds. P. Langbroek

Het creatief meditatief leerhuis gaat in onze gemeente alweer het twaalfde seizoen in. In april 2013 was er de elfde expositie met de viering in de Höftekerk.

Het is inspirerend en aansprekend, en tegelijk een uitdaging om het jaarthema “met hart en ziel geloven” in een kunstwerk te verbeelden. Op de avonden bespreken we samen het jaarthema en hoe we zelf tot een verbeelding komen. Dikwijls wordt het als een zoektocht ervaren en is er verwondering over wat wordt gevonden. Naast dit gelovige en creatieve proces is er ruimte voor meditatie middels een geleide oefening.

Er is gesprek over wat ons door de inleider wordt aangereikt en thuis wordt in eigen tempo en met eigen werkvorm en materialen aan een of meerdere kunstwerken gewerkt. Deze vormen samen de expositie en zijn het uitgangspunt voor de viering in de Höftekerk op 6 april 2014.

Het leerhuis komt op een aantal donderdagavonden om 20.00 uur in de Schakel samen: 26 sept, 31 okt , 28 nov, 19 dec en 30 jan. 2014, 27 febr., 27 mrt.

Op zondag 6 april is er de viering en expositie in de Höftekerk.

Info: ds.pietlangbroek@pknhardenbergheemse.nl

Fotografie

Datum: dinsdag 8 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Ds. P. Noordmans

Inmiddels wordt nu al weer voor het derde jaar het item 'fotografie' aangeboden.

Iedereen die graag met een fototoestel in de weer is wordt van harte uitgenodigd mee te doen!

De bedoeling is in feite eenvoudig: probeer een aantal foto's te maken die op de een of andere manier aansluiten bij het jaarthema van onze kerk. Hierbij mag je de eigen creativiteit en inspiratie de vrije loop laten. Het zijn jouw foto's!

Maar het is tegelijk leuk en leerzaam om de foto's met elkaar te bespreken.

Piet Westerveld is inmiddels een vaste begeleider van onze groep. Hij kijkt met een deskundig oog naar onze resultaten, en geeft tips en adviezen. Want fotograferen is niet alleen leuk, het is ook een kunst.

Enige kennis van fotograferen is misschien mooi, maar geen noodzaak. Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 oktober gaan we samen nadenken over het thema.

Daarna gaan we aan de slag. We komen gedurende het seizoen een aantal keren bijeen (in onderling overleg) – om de vinger aan de pols te houden. Alles loopt uit op een themadienst en een expositie.

Info: pjhnoordmans@gmail.com

Verdriet dat je deelt

Datum: woensdag ochtend 2 oktober

Tijd: 10 uur

Plaats: De Schakel

Leiding: Ds. A. de Lange

Dit seizoen is er opnieuw een gespreksgroep voor mensen die iemand verloren hebben die hun zo dierbaar was: je man, je vrouw, een kind, een hele goede vriend. Met elkaar delen we onze ervaringen en we laten ons daarbij telkens inspireren door een verhaal of een psalm uit de Bijbel. Want we geloven dat door de Bijbel onze ervaringen komen te staan in het licht van Gods liefde in Jezus Christus. Dat zal ons goed doen.

In de rouwgroep is plaats voor 5 – 12 deelnemers. We komen ongeveer 6 x bij elkaar met ruime tussenpozen, doorgaans op de eerste woensdagochtend van de maand: 2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari en 5 maart.

Hoe is de Bijbel ontstaan?

Datum: dinsdag 8 en 22 oktober, 5 en 26 november
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: De Schakel
Onderwerp: Het Oude Testament
Leiding: Ds. A. de Lange

Voor velen was het vorig seizoen een verrassing om te horen dat er naast en na de Bijbelse geschriften nog veel meer geschriften als evangeliën, brieven, handelingen en openbaringen bestaan. Dat geldt ook voor de boeken van het Oude Testament. Wellicht vindt u het interessant om iets meer te horen over het ontstaan van de oudtestamentische boeken, waarom deze wel en andere niet in de Bijbelse kanon zijn terecht gekomen. Daarnaast is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen van uw kant. We maken ook een uitstapje naar het Drents Museum te Assen. De wereldberoemde Dode Zee rollen die in 1948 in Qumran bij de Dode Zee in Israël zijn gevonden zijn daar te zien van 9 juli 2013 tot 5 januari 2014.

Het museum is alleen overdag open.

500 jaar Reformatie

Datum: dinsdag 15 oktober
Tijd: 20.00 uur -21.15 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Ds. H. Dorgelo
Onderwerp: Het Romeinse Rijk der Duitse Natie,
Europa rond 1500.

Op 31 oktober 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg sloeg. Deze gebeurtenis wordt algemeen gezien als het begin van de reformatie. Volgens kenners was de reformatie de meest bepalende revolutie die Midden- en West-Europa heeft gekend.

Of dit zo is en wat dan wel zo bepalend is geweest wil ik de komende jaren de revue laten passeren zodat u daarover een eigen oordeel kunt vormen. Het is mijn bedoeling dat u meer kennis en inzicht zult krijgen over de reformatie en over de wortels van het protestantisme.

Ik wil dit doen door een aantal lezingen te geven over dit onderwerp. De lezingen vormen allemaal een min of meer afgesloten geheel. Steeds staat er een tijdsperiode of een gebeurtenis centraal, gevolgd door het portret van een belangrijke vertegenwoordiger van die tijd of gebeurtenis

Dinsdag 12 november: Luthers 1^e jaren tot 1517

Woensdag 5 februari: Geloof en Bijgeloof, de Kerk in de late middeleeuwen

Woensdag 9 april: Luther van 1517 tot aan de Boerenoorlog
Eind 2015 en begin 2016 bestaat er de gelegenheid om deel te nemen aan een gemeentereis die door mij zal worden

georganiseerd waarbij de belangrijkste Luthersteden zullen worden bezocht. U hoeft de lezingen niet bijgewoond te hebben om deel te kunnen nemen aan de gemeentereis.

Info: dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl



Zoekend geloven

Datum: woensdag 9 oktober

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Esch

Leiding: Ds. P. Langbroek

Voor het tweede seizoen wordt dit leerhuis in het VoTo programma aangeboden, nadat we het afsloten met de lezing van Carel ter Linden in het voorjaar van 2013. Zijn laatste boekje “Wat doe ik hier in godsnaam?” komt zeker ter sprake en ook andere eigentijdse titels zullen ons aanspreken.

Tijdens drie avonden over zoekend geloven gaan we aan de hand van een inleiding met elkaar in gesprek. Enerzijds worden ons teksten uit het moderne midden aangereikt, anderzijds bezinnen we ons op onze eigen spiritualiteit en zoektocht naar verinnerlijking. Er is ruimte voor vragen, maar ook voor twijfel en er worden zeker geen vaste waarheden als antwoord gegeven. We gaan er van uit dat je met hart en ziel zoekend kunt geloven.

Data: 9 oktober, 20 november en 15 januari.

Info: ds.pietlangbroek@pknhardenbergheemse.nl

Het wereldwijde succes van de Pinksterkerken

Datum: woensdag 23 oktober

Tijd: 20.00-21.15 uur

Plaats: De Esch

Leiding: Drs. G. Brandorff

De pinksterkerken hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten van begin vorige eeuw. Het belangrijkste kenmerk van deze kerken, die zich nooit tot één protestantse stroming hebben verenigd, is de nadruk op bekering en wedergeboorte. Tijdens de wedergeboorte, die een breuk met het persoonlijke verleden is, wordt contact gezocht met de Heilige Geest. Deze neemt bezit van het lichaam en verlost de gelovige zo van zijn zonden. Het contact met de Heilige Geest uit zich onder meer door het 'spreken in tongen'.

De pinksterkerken beloven een beter leven voor een ieder die zich bekeert. Mensen uit alle lagen van de bevolking – jongeren en vrouwen – die de armoede beu zijn en succes, een carrière en persoonlijk geluk willen, sluiten zich aan. Dat kerngezin speelt een belangrijke rol in de ideologie van de pinksterbeweging.

Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers kennis met de geschiedenis, achtergronden, betekenis en de enorme dynamiek van de pinksterbeweging.

Info: drs. Gunter Brandorff, tel. 0523-267119,
brandorff@hetnet.nl

Met hart en ziel zingen

Datum: woensdag 30 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Höftekerk
Leiding : Ds. P.Langbroek en E. Nijzink

Datum: donderdag 23 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Stephanuskerk
Leiding : Ds. P. Langbroek en E. Nijzink

In mei 2013 werd het nieuwe liedboek gepresenteerd, nadat er vijf jaar aan gewerkt is door veel mensen. Ondertussen zongen wij uit het Liedboek voor de kerken 1973 en de bundel Tussentijds.

Nu is er dan het Liedboek, met als ondertitel: zingen en bidden in huis en kerk.

We zingen er in onze gemeente uit in de erediensten en we ontdekken dat het liedboek goed te gebruiken is tijdens andere gelegenheden, in de kerk, maar ook thuis.

Op deze avonden krijgen we een aanzet om wat meer vertrouwd te raken met de zangbundel, opdat wij zelf met passie en enthousiasme zingen. Kortom: met hart en ziel zingen.

Organisten, cantorij en voorzangers zetten zich hiervoor in. Welkom.

Info: ds.pietlangbroek@pknhardenbergheemse.nl

Publieksdebat

Datum:	maandag 11 november
Tijd:	20.00 uur zaal open 19.30 uur
Plaats:	LOC
Thema:	Hebben of delen
Spreker:	Prof.dr. J.J. Jonker
Leiding:	Ds. W. van der Wel
Onderwerp:	Waar de overheid terugtreedt, moeten burgers elkaar gaan helpen

Al een aantal jaren is het “crisis”. De gevolgen worden steeds meer merkbaar: het aantal werklozen stijgt. Daarnaast dalen de inkomsten van burgers, waardoor mensen minder gaan consumeren. Wat betekent dit in de praktijk en hoe kun je daarop als burgers reageren? Niet alleen kun je bezit met elkaar delen, dat kun je ook met arbeid doen. Als mensen elkaar gaan helpen met gesloten portemonnee, dan komt iemand je misschien thuis wél helpen met je tuin of met de zorg die je nodig hebt. Of is dit een te hoog gegrepen ideaal.....

Professor dr. Jan Jonker van de Radbouduniversiteit in Nijmegen komt hierover met ons nadenken. Hij heeft zich hierin enorm gespecialiseerd. De tweede spreker komt van het plaatselijk belang in Kloosterhaar. In Kloosterhaar is men op dit gebied heel erg ver: ze kennen het “noaberschap” (hulpdienst onderling), ze onderhouden met elkaar het plaatselijke zwembad en zo zijn er veel meer initiatieven.

Info: ds.wimvanderwel@planet.nl

Contactpersoon: T. Meilink

Het Magnificat

Datum: woensdag 13 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Esch
Leiding: Cantororganist D. Huijser

Woensdag 13 november 2013 zal een verhaal worden gehouden over “Het Magnificat “ van Johan Sebastian Bach. Na het verhaal over “Het Requiem” en daarna over “Het Weihnachtsoratorium” is dat eigenlijk een logisch gevolg. “Het Magnificat”, De Lofzang van Maria, heeft al een lange traditie.

Door de eeuwen heen het juist dit lofgezag veel componisten bezig gehouden

Op die avond zullen we proberen daar een klein beetje achter te komen.

Juist in deze periode, bijna Advent, zal dit schitterde muziekstuk veel doen beleven.

Contactpersoon: W. te Bokkel-Brusse



Met hart en ziel zingen

Datum: donderdag 21 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Witte - of Lambertuskerk
Leiding: D. Huijser

Donderdag 21 november 2013 komen we bijeen in de Witte of Lambertuskerk in Heemse.

Daar zullen we een verhaal horen over het Nieuwe Liedboek Inleider en leider is Dick Huijser, cantor-organist aldaar. Medewerking wordt verleend door De Heemser Cantory. Naast het beluisteren van nieuwe liederen is er ook volop ruimte om zelf mee te zingen in bekende en onbekende liederen.

Leden van de Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici zijn hierbij ook uitgenodigd.

Wie zingen wil is van harte welkom.

Contactpersoon: G.Brandorff



Hart en Ziel gebroken

Datum: woensdag 27 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Drs. G. Brandorff

"Hart en Ziel gebroken: *Verstoten ouders*"

‘Hoe volwassen kinderen met hun ouders en hoe ouders met hun volwassen kinderen omgaan’. De verhouding tussen de generaties is bij het merendeel van de mensen goed en harmonieus. Maar het kan gebeuren dat een gebeurtenis of gebeurtenissen de relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen blijvend verstoren of zelfs verbreken. In een viertal korte thematische, op korte Bijbelse teksten gebaseerde overdenkingen gaan de deelnemers op deze diaconale gespreksavond, eventueel op eigen ervaringen gebaseerde aspecten samen nadenken en praten. Afhankelijk van de behoefte onder de deelnemers bestaat de mogelijkheid het aantal gespreksavonden uit te breiden.

Eer uw vader en uw moeder

Je ouders eren lijkt zo vanzelfsprekend. Het zijn mensen die dicht bij je staan en waar je veel aan te danken hebt. Dat is op zich heel fijn. Maar het kan ook ontzettend moeilijk zijn als ze druk op je leggen. Bovendien wat is eren eigenlijk? Moet je hen gehoorzamen en dus aan hun wensen en verlangens tegemoet komen?

Geloof is geen vanzelfsprekendheid meer

In gesprekken met ouders die zelf gelovig en kerk betrokken zijn kun je nog al eens horen dat er veel verdriet is als hun

kinderen niet of niet meer naar de kerk gaan en hun kleinkinderen niet worden gedoopt.

Breken of ruzie met je ouders

Een bron van verdriet voor veel ouders: volwassen kinderen die hun ouders niet meer willen zien. Eén op de vijf Nederlanders maakt zo'n breuk mee. Herstel van de relatie gaat vaak moeizaam. Het is voor beide partijen een drama. Niet op de verjaardag van je kleinkind mogen komen. Met de feestdagen alleen zitten.

Naar elkaar toegaan

"Na jaren, waarin wij kosten nog moeite hebben gespaard, hebben we een van beide zoons, met gezin, terug. Het is of er nooit iets tussen ons heeft gestaan. Nu steken we alle energie in de tweede zoon. Onze ervaring is, dat de aanhouder wint".

Info: drs. G. Brandorff, tel. 0523267119, brandorff@hetnet.nl



Symboliek van de getallen in de Bijbel

Datum: dinsdag 14 en 28 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Ds. G. Holverda

Getallen fascineren ons. Dagelijks lezen we over getallen in de krant die te maken hebben met allerlei statistieken.

Behalve dat we de getallen letterlijk kunnen nemen, kunnen getallen ook een symbolische waarde hebben. En dan met name de Bijbelse getallen. We hoeven alleen maar het getal **7** te noemen en we denken dan gelijk aan de symbolische betekenis van volheid, van totaliteit. Het is af, het is genoeg. Daarnaast kennen we o.a. de getallen 3, 12 en 40. Vele voorbeelden zijn te vinden in de Bijbel.

Maar niet alleen mensen, dagen, maanden of jaren werden geteld, maar ook Bijbelboeken, verzen, woorden tot zelfs letters toe.

Prof. Labuschagne, die baanbrekend werk heeft verricht in het tellen van Hebreeuwse woorden, heeft mij gestimuleerd om onderzoek te doen in het Nieuwe Testament.

In twee avonden gaan we aan de hand van voorbeelden uit het O.T. en N.T. ontdekken dat de Bijbel niet uit losse hand is geschreven, maar zorgvuldig is samengesteld. We zullen zien dat de Bijbel getalsmatig prachtig in elkaar zit.

Contactpersoon: A.Holverda-Mulder

Relaties met Psalmen

Datum: dinsdag 21 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Schakel
Leiding: Anneke Kaai-van Wijngaarden

Anneke Kaai – van Wijngaarden, heeft haar opleiding genoten aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten en ze vervolgde haar studie aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Zij verbeeldt in haar schilderwerken haar emoties die ontstaan zijn naar aanleiding van gedeelten uit de Bijbel of aanverwante thema's. Zij weet zich hierin afhankelijk van God en geleid door de Geest. Vroeger werd kunst in de kerken aangebracht om de mensen die niet konden lezen de Bijbelverhalen te leren. In de huidige beeldcultuur kan kunst de mens bepalen bij de hogere waarden in het leven. Kunst opent gesprekken, zet de mens in beweging, troost, bemoedigt en kan de relatie tot God en Christus doen ontvlammen of versterken.“ ... want in Zijn Licht zien wij Het Licht “ (psalm 36:10) In de psalmen uit de Bijbel heeft men zich door de eeuwen heen herkend. Zij geven uitdrukking aan het leven van de mens met zijn vreugde, zijn verdriet en zijn waaroms en dit alles in relatie tot God. Ook in haar leven hebben psalmen een bijzondere plaats gehad. Dit is voor haar dan ook de motivatie geweest om een gedeelte van deze psalmen te verbeelden. Aan deze serie van vijftientig kunstwerken heeft ze vier jaar met vreugde gewerkt.

De serie over de psalmen met het formaat 60 x 120 cm. Is vervaardigd in gemengd techniek op plexiglas.

Contactpersoon: B. Hans-Wolbink

‘Onbekende’ Bijbelboeken

Data: woensdag 19 febr.5 en 26 maart,
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Aerninckhoff
Leiding: Ds. L. van Rikxoort

Onlangs vroeg ik in de kerkenraadsvergadering naar Bijbelboeken waar niet of nauwelijks over gepreekt wordt. Genoemd werden: Prediker, Hooglied en Job. In een drietal bijeenkomsten wil ik over deze Bijbelboeken iets vertellen. Een inleiding dus. Maar ook willen we steeds een gedeelte uit deze boeken onder de loep nemen. Ik probeer steeds vanuit de grondtekst – het Hebreeuws – een werkvertaling te geven.

1. Woensdag 19 februari

Is Prediker een pessimist?

2. Woensdag 5 maart

Wat doet het Hooglied in de Bijbel?

3. Woensdag 26 maart

Wat heeft Job ons te zeggen over het lijden?

Leven in Beeld

Des Hommes et des Dieux (film 120 minuten)

Geregisseerd door Xavier Beauvois

Datum woensdag 29 januari
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Esch
Leiding: Ds. M. Voet en B. Hans-Wolbink

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme.

Contactpersoon: B. Hans-Wolbink

Leven in Beeld

Intouchables (film 112 minuten)

Geregisseerd door Olivier Nakache en Eric Toledano

Datum: woensdag 19 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Esch
Leiding: Ds. M. Voet en B.Hans-Wolbink

Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. De verlamde miljonair woont in hartje Parijs in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren op z'n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Intouchables is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van een rijke Franse aristocraat met een dwarslaesie. Abdel Sellou (Driss in de film) schreef een boek over zijn tijd met de schatrijke erfgenaam. In de Nederlandse bioscopen trok Intouchables meer dan een miljoen bezoekers en werd daarmee de best bezochte Franse film aller tijden. Hoofdrolspeler Omar Sy won een César Award, een Franse Oscar, voor zijn rol als Driss.

Contactpersoon: B. Hans-Wolbink

Islam en bezoek moskee

Datum: maandag 24 en 31 maart

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Schakel

Leiding: Ds. J. Kruiter

Excursie moskee Emmen donderdagavond 3 april

Nadat wij in voorgaande jaren bezoeken hebben gebracht aan een klooster en een synagoge, mogen we dit jaar te gast zijn in de Moskee te Emmen. Als voorbereiding op dit bezoek zal ds.J. Kruiter een tweetal leerhuisavonden over de Islam geven zodat we niet helemaal onvoorbereid zijn. In dit leerhuis kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van de Islam, de kernpunten van de leer, de rituelen en gewoontes en ook naar de plaats van de Moskee in de Islam. Dit leerhuis zal gegeven worden aan de hand van een aantal stencils zodat u ook iets in handen hebt om nog eens na te kijken.

Contactpersoon: T. Meilink

Taizé-gebedsdienst in Heemse

Datum: zondag 19 januari

Tijd: 19.00 uur

Plaats: Witte of Lambertuskerk

Voorganger: drs.G. Brandorff

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Johan Bredewout en het kleinkoor 'Vocaal' van de Mariakerk te Vollenhove.

De liederen die we zingen zijn afkomstig uit de wereldwijde oecumenische liturgische traditie of geschreven door mensen uit Taizé. Eenvoud staat hierbij centraal. De vieringen worden altijd bepaald door licht als symbool voor Christus' levenslicht. In het dagelijks leven en werken van de mensen in Taizé speelt stilte een grote rol. Daarom zal de stilte in de dienst een belangrijke plaats worden ingeruimd. Gods stem hoor je vaak alleen in een fluistering, in een moment van stilte. Je bent al aan het bidden als je gewoon stil bent en even stil blijft, terwijl je denkt aan Gods aanwezigheid en je opent voor de Heilige Geest.

De deelname aan een Taizé-gebedsviering is een indrukwekkende en diepgaande spirituele en liturgische ervaring.

Contactpersoon: drs. G. Brandorff, tel. 0523267119,
brandorff@hetnet.nl

Commissieleden Vorming en Toerusting



Tinus Meilink
Nachtegalstraat 30
7771 CB Hardenberg
tel:263979 zhmeilink@hetnet.nl

Betsie Hans-Wolbink
Hardenbergerveldweg 5
7793 HE Hoogenweg
tel:232281 fam_hans@hotmail.com

An Holverda-Mulder
Blauwververstraat 8
7772 WC Hardenberg
tel: 858752 a.holverda.mulder@gmail.com

Adri Mensink-Hoogendorp
Orionlaan 1
7771 EJ Heemse
tel: 251758 adrimensink@gmail.com

Gunter Brandorff
Orionlaan 28
7771 EK Heemse
tel:267119 brandorff@hetnet.nl

Piet Langbroek
Margriet 2
7772 ND Baalderveld
tel: 267363 ds.pietlangbroek@pknhardenbergheemse.nl

Wesselien te Bokkel-Brusse
Singelberg 26
7772 DB Baalder
tel: 264353 wesselien@zonnet.nl

Aanmeldformulier

NAAM:.....

ADRES:.....

POSTCODE:.....TEL:.....

E-MAIL:.....

Geeft zich op voor:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | <input type="radio"/> | Creatief meditatief leerhuis |
| 2. | <input type="radio"/> | Fotografie |
| 3. | <input type="radio"/> | Verdriet dat je deelt |
| 4. | <input type="radio"/> | Hoe is de Bijbel ontstaan? |
| 5. | <input type="radio"/> | 500 Jaar Reformatie |
| 6. | <input type="radio"/> | Zoekend geloven |
| 7. | <input type="radio"/> | Het wereldwijde succes van de Pinksterkerken |
| 8. | <input type="radio"/> | Met Hart en Ziel zingen |
| A | <input type="radio"/> | liedboek in de Höftekerk |
| B | <input type="radio"/> | liedboek in de Witte of Lambertus kerk |

- | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C | O | | | | |
| | | | | | |
| 9. | O | | | | |
| 10. | O | | | | |
| 11. | O | | | | |
| 12. | O | | | | |
| 13. | O | | | | |
| 14. | O | | | | |
| 15. | O | | | | |
| | | | O | | |
| | | | O | | |
| 16. | O | | | | |
| 17 | O | | | | |

U kunt zich aanmelden door een ingevuld formulier bij een van de commissieleden in de brievenbus te doen, zie voor de adressen elders in dit blad.

U kunt zich ook aanmelden via E-mail:

voto@pknhardenbergheemse.nl

Graag voor 29 september!

OM TE BEWAREN

Ik heb mij opgegeven voor:

1. Creatief meditatief leerhuis
2. Fotografie
3. Verdriet dat je deelt
4. Hoe is de Bijbel ontstaan?
5. 500 Jaar Reformatie
6. Zoekend geloven
7. Het wereldwijde succes van de Pinksterkerken
8. Met Hart en Ziel zingen
- A liedboek in de Höftekerk
- B liedboek in de Witte of Lambertus kerk
- C liedboek in de Stephanuskerk
9. Publieksdebat
10. Het Magnificat
11. Hart en Ziel gebroken
12. Symboliek van de getallen in de Bijbel
13. Relaties met Psalmen (kunst)
14. "Onbekende" Bijbelboeken
15. Leven in Beeld
 - Des Hommes et des Dieux (film)
 - Intouchables (film)
16. Islam en moskee bezoek
17. Taizégebedsdienst

Lied: God die met mensen is

**Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.**

**Dat God met mensen is,
dat willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt heel ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan.**

uit *Rakelings nabij* van Alfred Bronswijk
melodie Gezang 242 LvdK "Komt laat ons deze dag"